

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΑΝΑΣΑΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ο ΗΕΙΔΕΓΓΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

Η έκδοση του κειμένου του Heidegger για την *Προέλευση του έργου τέχνης*, που περιέχεται στον 5ο τόμο των *Απάντων* του¹, συμπλεγμάζονται τις 'παρατηρήσεις περιθωρίου' που ο ίδιος ο φιλόσοφος συνήθιζε να καταχωρεί στο περιθώριο παλαιότερων εκδόσεων των έργων του. Οι παρατηρήσεις αυτές, με τις κρίσεις, εισηγήσεις, παραπομπές και διευκρινήσεις που περιέχουν, εκφράζουν με τον πλέον ξωντανό και παραστατικό τρόπο την εξέλιξη της σκέψης του. Πρωτίστως όμως οι σημειώσεις αυτές εμφορούνται από την προστάθεια του Heidegger να εμνηνύσει το έργο του παραβάντος με τρόπο που θα το καθιστά συμβατό προς το έργο και τις απόψεις του παρόντος, από την προστάθεια δηλαδή να δοθεί η εντύπωση της συνέχειας και της ομαλής εξέλιξης, ακόμη και στις περιπτώσεις που η ασυνέχεια και η αλλαγή πορείας (η λεγόμενη «Στροφή») δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Μία από τις στάσεις εξαιρέσεις σε αυτήν την προστάθεια εξομάλυνσης των δογματικών αλλαγών και μετατοπίσεων της κατεύθυνσης της χαιτεργεωμένης σκέψης σ γνωστά η 'παρατήρηση περιθωρίου', που, καταγεγραμμένη σε αντίτυπο της έκδοσης του 1960², σχολιάζει την πρώτη κιόλας λέξη του κειμένου για την *Προέλευση του έργου τέχνης*: «Παραταλάντευτικός ο λόγος περί "προελεύσεως"». Η εκταλάντευτική αυτή δήλωση θα οδηγούσε ίσως πολλούς οπαδούς του Heidegger στην απορρίψη του περί ου ο λόγος κειμένου, ή τουλάχιστον σε μια εμμηνία του που θα καθοδηγείται αποκλειστικά από τη φράση αυτή: σε μια εμμηνία που θα αποβλέπει στην υποβάθμιση της σημασίας της έννοιας της «προέλευσης» του Έργου τέχνης, ή τουλάχιστον στη μεθεμμηνία της. Δεν θα παρασυρθούμε εδώ σε ένα τέτοιο εγχείρημα - και τούτο για πολλούς λόγους, κάποιους από τους οποίους επινοηματοτικά καταγράφουμε εδώ:

α) Από τον Παθμενιόν ως τον Heidegger, οι κάθε είδους οταδοί και «σχολές» ουδέποτε επέδρασαν θετικά και επιοικοδομητικά στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας. Αντίθετα, μάλλον στην ακαμψία και στη σκληρήνωση του φιλοσοφικού λόγου των αχρηγμένων τους συνέβαλαν.

β) Μια ενασχόληση με την ιστορία της φιλοσοφίας που, αντί να εκτίττει σε «δοξολογία», επιθυμεί να είναι παραγωγική, οφείλει να μην καθορίζεται μονοσήμαντα από τις δήθεν «αυθεντικές» εφημερίες που οι ίδιοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι προστάθηκαν να επιβάλουν για το έργο τους, αλλά από την προστάθεια να τους κατανοήσει «καλύτερα απ' όσο οι ίδιοι κατανόησαν τον εαυτό τους».

γ) Η προώθηση του έργου του Heidegger απαλλάσσεται μεν σταδιακά από τη μορφή του «ναξί φιλοσόφου», εξακολουθεί όμως να σφραγίζεται από τους τουκίλους «Χαίντεγγερανούς» που –όχι μόνο στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ιαπωνία ή την Αμερική, λιγότερο πάντως στην Ελλάδα – προστάθουν να μμηθούν τη γλώσσα και τον *gestus* του φιλοσόφου και επιμένουν να εξηγούν τον λόγο του, που είναι δυσνόητος, μέσω του δικού τους λόγου, που είναι συχνά εντελώς ακατανόητος. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με την ουσία της σείηης του Heidegger θα καταστεί δυνατή, μόνο όταν τέτοιου είδους οταδοί και χηρήτες ενός «φιλοσοφικού μανιερισμού»³ εκλείψουν ή περάσουν στο περιθώριο, αντικαθιστώμενοι από εκείνους που θα εντογνιθούν την πεποθήση ενός άλλου μεγάλου του αιώνα μας: του Η.-Γ. Gadamer, ο οποίος τόνιζε ότι η πραγματική κατανοήση είναι πάντοτε μια διαφορετική κατανοήση.

Αντί λοιπόν να πεθαρχήσουμε στην υποδείξη της εν λόγω 'παρατήρησης περιθωρίου', αντί να απορρίψουμε το κείμενο και την προβληματική του (ή τουλάχιστον τη νομιμότητα της χηρήης του όρου «προέλευση» για το Έργο τέχνης⁴), θα το αποδεχθούμε ως έχει και θα σταφούμε στην πρώτη του φράση: «Προέλευση σημαίνει εδώ εκείνο, από το οποίο και δια του οποίου κάθε τι είναι αυτό που είναι, με τον τρόπο που είναι.» (7) Ο ορισμός αυτός της προέλευσης εκ πρώτης μόνον ύψους είναι δυσνόητος. Η εγγύτερη και προσεκτικότερη ανάγνωση του θα προέσει να τον καταστήσει κατανοητό - χωρίς πάντως να τον μετατρέψει σε τετριμμένο και ανούσιο. Η «προέλευση» είναι διφυής και διττή: χασακτηρίζει εκείνο από το οποίο έχεται κάθε τι και συγχρόνως εκείνο δια του οποίου είναι αυτό που είναι με τον τρόπο που είναι. Στην αμέσως επόμενη πρόταση, ο Heidegger αποκαλύπτει ότι το «τι και πώς είναι» κάθε ον δηλώνει ό,τι και η αχαιοελληνική ουσία (νεγμ.: *Wesen*) ετοιμώς, «η προέλευση ενός όντος είναι η καταγωγή της ουσίας του». Η ουσία ενός όντος καθορίζεται έτσι ατοφασιαστικά από την 'γένεση και καταγωγή του: το ερώτημα για το *τί έστιν* και την ουσία του έργου τέχνης θα τθεί ετοιμώς ως ερώτημα για την «προέλευση» του. Τι σημαίνει όμως εδώ η «προέλευση»;

Ο δεύτερος χασακτηρας της «προέλευσης» αφορά εκείνο από το οποίο έχεται

κάθε τι και συγχρόνως εκείνο δια του οποίου είναι αυτό που είναι – με άλλα λόγια: τη γένεση του και το θεμέλιό του. Έμμεση αλλά σαφής είναι εδώ η παρότρυνση του φιλοσόφου να μεταφράσουμε και την «προέλευση» στην αρχαία Ελληνική: η λέξη δηλώνει προφανώς ό,τι και η αχαιοελληνική *ἀρχή*. Η προέλευση του καλλιτεχνήματος είναι αυτό από το οποίο το καλλιτέγλημα εκκινεί και συγχρόνως εκείνο, πάνω στο οποίο θεμελιώνεται και στηρίζεται, εκείνο από το οποίο αντλεί την υπόσταση και τον χασακτηρα του.

Ο κατά παράφραση του Windelband χασακτηρισμός της φιλοσοφίας του Heidegger ως μιας σείδης υποσημειώσεων στην Ελληνική φιλοσοφία θα ήταν ίσως υπερβολικός. Δεν αποτλεί όμως υπερβολή η διαπίστωση ότι η χαίντεγγερανή φιλοσοφία αντλεί τη ζωτικότητα της μέσα από έναν συνεχή και δημοσυγνικό διάλογο με την αρχαία σείηη και τις έννοιές της. Αυτό είναι εξάλλου και το νόημα της χαίντεγγερανης *Destruktion*: Όχι μια αποσαθρωτική «αποσύνθεση» της φιλοσοφικής μας παράδοσης - κατά τον τρόπο της γαλλοστραφούς και τόσο δημοφιλούς στις μέρες μας *deconstruction* - αλλά μια παραγωγική «αποδόμηση», η οποία αναζητεί και παράγει νόημα, αντί να το διαστέφει και να το αλλοκινεί.

Ας ξαναγγίσειουμε όμως στην πρώτη εκείνη φράση, η οποία σε λίγες μόνο λέξεις συμπυκνώνει και προδιογράφει τους στόχους και τις προθέσεις ολόκληρου του κείμενου. Το κεντρικό ερώτημα - τι είναι το Έργο τέχνης, ποια είναι η ουσία του - θα απαντηθεί όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του: η γένεση και το θεμέλιό του. Πού μπορεί όμως να αναζητηθεί μια τέτοια προέλευση (*ἀρχή*) του καλλιτεχνήματος; Ο Heidegger είναι εδώ αλιστοτελικός ακομή και στη μέθοδό του, καθώς προσημαίνεται το θέμα εκκινώντας από τις *ύπολήψεις*: από τις συνήεις, τρέχουσες και *ως έπι τό πολύ* ισχύουσες απόψεις, γνώμες και πεποθήσεις για το έτημα. Η κυριότερη και απλούστερη από αυτές εντοπίζει την προέλευση του έργου τέχνης στον καλλιτέγνη. Ο Heidegger θα την απορρίψει, επισημάινοντας τον κύκλο που ανακλύττει. Αν η προέλευση του Έργου αναζητηθεί στον καλλιτέγνη, ποια είναι τότε η προέλευση του καλλιτέχνη; Αν ορίσουμε το Έργο ως ποδών-δημιούργημα του καλλιτέχνη, δεν θα πρέπει ταυτοχρόνως να ορίσουμε και τον καλλιτέγνη ως παραγωγό-δημιουργό καλλιτεχνημάτων;

Ο κύκλος στον οποίο κατ' αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε δεν είναι εντούτοις αναγκαστικά κάτι κακό, απορριπτό και φευκό, όπως η «πρόληψης του έτηουμένου» της παραδοσιακής Λογικής. Δεν είναι στάνες οι φορές που ο Heidegger εκτυλίσσει τη σείηη του εκτελώντας μια τέτοια κυκλοτερή κίνηση, βαδίζοντας δηλαδή πάνω σε αυτό που στο *Είναι και Χρόνος* (σ. 152-153) στο έξης: *ΕκΧ*) τόσο παραστατικά και πειστικά περιέγραφε ως «κύκλο της κατανόησης». Το ίδιο θα πρξεί και τώρα. Θα απορρίψει μεν τον κύκλο που ανακλύττει κατά τον ορισμό του καλλιτεχνήματος μέσω του καλλιτέχνη και τανάπαλιν, αντικαθίστώντας τον ωστόσο με έναν άλλο κύκλο, ο οποίος έχει ως πόλους και

σημεία αναφοράς του το καλλιτέχνημα και την τέχνη: Προέλευση του Έργου τέχνης είναι η τέχνη. Με τη θέση αυτή ο Heidegger δεν απαιτά βέβαια στο ερώτημα, δεν ολοκληρώνει την αναζήτηση που προαναγγείλε ο τίτλος του κειμένου, αλλά την αρχίζει – χωρίς συγχρόνως να παραγνωρίζει τα νέα προβλήματα που ανακύπτουν και που συμπυκνώνονται στο δεύτερο κύκλω που μόλις εντοπίσαμε: Αν για να συλλάβουμε το Έργο τέχνης επικαιροψάστε την τέχνη, πώς θα συλλάβουμε την τέχνη, αν όχι μέσω του Έργου;

Εν τούτοις η αντικατάσταση του προσηυμένου κύκλου (Έργο<=>καλλιτέχνης) από τον νέο (Έργο<=>τέχνη) δεν στερείται σημασίας. Με το πρώτο κλώσ βήμα της συλλογιστικής του ο Heidegger απορροφείται αποφασιστικά και οριστικά από την μακρά παράδοση της Αισθητικής που ανάγει την τέχνη σε υποκειμενικό ενέργημα και έκφραση του εσωτερικού συναισθηματικού κόσμου της δημιουργικής ιδιοφυίας (Genie). Όσο για τη αφερτησιακή εκείνη θέση που χαρακτηρίζει την τέχνη ως προέλευση του Έργου τέχνης, ο προσεκτικός αναγνώστης του Heidegger και γνώστης συγχρόνως του Πλάτωνα δεν μπορεί παρά να ενθυμωθεί την πρώτη και αφερτησιακή θέση της πλατωνικής φιλοσοφίας: την *ὑπό-θεσιν τῶν εἰδῶν*. Όσο κι αν ο Heidegger, πρόμαχος της υπέρβασης της μεταφυσικής, προσπαθεί να απορροφεί από την μεταφυσική παράδοση και να προετοιμάσει την «άλλη σκέψη», όσο κι αν επανειλημμένα χαρακτηρίζει την πλατωνική φιλοσοφία των Ιδεών ως την πρώτη, γητή και μη αναστρέψιμη επικύρωση της εκτροπής της φιλοσοφίας στην οδό της λήθης του Είναι, είναι τελικά υπογεγραμμένος – εδώ, αλλά και αλλού στο έργο του – να «πλατωνίζει» με τον πλέον προφανή και χαρακτηριστικό τρόπο: Η τέχνη που αποτελεί την προέλευση του Έργου τέχνης δεν είναι τίποτε άλλο από την *ιδέα της Τέχνης*. Όπως κάθε πλατωνική ιδέα έτσι και αυτή δεν αποτελεί απλώς μια «σπερματική» έκφραση, αλλά μια ιδέα που εξαιτίας της πραγματικότητας των καλλιτεχνών και των έργων τέχνης» (7). Όπως π.χ. η ιδέα του Δικαίου δεν ταυτίζεται με το σύνολο των δικαιίων πράξεων και ανθρώπων, αλλά έχει αντίθετα ιδίαν υπόσταση και προσοδίδει νόημα, σημασία και περιεχόμενο σε κάθε επιμέρους δικαίη πράξη, έτσι και αυτή η χαιντεγκελιανή ιδέα της Τέχνης αποτελεί την *ἀρχήν* και *αίτιαν*, την υποστασιακή προέλευση και τον όρο της δυνατότητας ύπαρξης κάθε καλλιτεχνήματος και κάθε καλλιτέχνη, που υπάχουν «μόνο επειδή υπάχει η τέχνη, και μάλιστα ως προέλευσή τους» (7).

Ο *χαιρισμός* αυτός, ωστόσο, πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύλληψη της ουσίας του καλλιτεχνήματος, δεν παράγει έναν δεύτερο, 'ιδεοτό' και αυτονόμο κόσμο ιδεών (κάτι που παρεμπιπτόντως δεν συμβαίνει ούτε με την πλατωνική *ὑπό-θεσιν*). Αμέσως μετά ο Heidegger θα επιμείνει στην πραγματικότητα της «κυκλικής πορείας», στη σύλληψη δηλαδή του αλληλένδετου χαρακτηρισμού και της διατακτικής *χωρισμοῦ* και *μεθέξεως*, προαναγγέλοντας μια μέθοδο ταύτιση-

μη εκείνης του πλατωνικού Σωκράτη: «Για να βρούμε την ουσία της τέχνης, η οποία πραγματικά διέπει το Έργο, θα αναζητήσουμε το πραγματικό Έργο και θα το ερωτήσουμε, τι και πώς είναι.» (8)

Στο σημείο αυτό ο Heidegger διακόπτει προσαδινά το διάλογο του με την αγκαλιά ελληνική φιλοσοφία και εισέρχεται σε έναν διάλογο με το κυρίαρχο φιλοσοφικό γένμα της εποχής του: τον Νεοκαντιανισμό⁵. Η νεοκαντιανή πίστη στην προτετατότητα των «πραγμάτων», τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της πραγματικότητας και όρο της δυνατότητας της αιμώς επιστημονικής (και μόνως πραγματικής) γνώσης, οδηγεί στην αναζήτηση του 'πραγμοειδούς' στο Έργο τέχνης, στην υπόθεση ότι το Έργο είναι και αυτό κατ' αρχήν ένα Πράγμα όπως όλα τα άλλα, στο οποίο δευτερευόντως επικολάται ένα επιπλέον 'αισθητικό' περιεχόμενο και λειτουργία. Το Έργο τέχνης καθίσταται έτσι ένα Πράγμα που *ἄλλο ἀγορεύει*, κάτι στο οποίο το Πράγμα *συμβάλλεται* με κάτι άλλο, λειτουργώντας ως «ἀλλοθροία» ή «σύμβολο» (9).

Ο Heidegger θα αποκοινοί αυτή την προσέγγιση, τονίζοντας ότι «το Έγ'ο είναι κατά βάση κάτι εντελώς διαφορετικό από το Πράγμα» (10)⁶. Θα εκφράσει αυτήν την απόρριψη όχι δογματικά, αλλά μέσω της λειτουργίας πραγματικότητας των εμνηνείων του Πράγματος που διαμορφώθηκαν μέσα στη φιλοσοφική παράδοση. Διευρύνοντας εκ νέου την οπτική του, ο Heidegger στρέφεται στη σύλληψη του Πράγματος: (α) ως *ὑποκειμένου* – ποσά άλλων γνωστικῶν (β) ως *αἰσθητοῦ* – ενότητας μιας αισθητηριακής πολλαπλότητας (γ) ως *ἄλης* που απέκτησε *μορφήν*. Έχοντας απορρίψει τις δύο πρώτες προσεγγίσεις ως ανίκανες να συλλάβουν «με τρόπο άμεσο» την ουσία του Πράγματος (12-16), ο Heidegger στρέφει την προσοχή του στην τρίτη, που εκ πρώτης όψεως μοιάζει να βελτιστοποιεί την εφομοίη ειδικά στο περιεχόμενο του Έργου τέχνης: Το περιεχόμενο αυτό θα μπορούσε να εντοπισθεί στο υλικό του Έργου, το οποίο ο καλλιτέχνης μορφοποιεί δημιουργικά. Όσο κι αν η παραδοσιακή Αισθητική έχει προ πολλού εγκολοιωθεί αυτό το εννοιακό ζεύγος, κάνοντας χρήση της σχετικής «μηχανικής των εννοιών», ο Heidegger δεν διαδέξει να αμφισβητήσει τη σημασία του για την τέχνη, απορρίπτοντας μάλιστα ειδικότερα την άποψη ότι το «πραγμοειδές» του Έργου οφείλει να αναζητηθεί στο υλικό από το οποίο κατασκευάστηκε (16-17). Κάνοντας δε ένα ακόμη βήμα, υποστηρίζει ότι το εννοιακό ζεύγος *ἄλη-μορφή* δεν προκύπτει καν στο πλαίσιο της ενασχόλησης με το Πράγμα, αλλά έλκει την καταγωγή του από το «Σκευός»⁷ (17-20). Συγκεκριμένα, έτσι η εννοιολογική τριάδα 'Πράγμα-Σκευός-Έργο', μέσω της οποίας θα αναπτυχθεί ο χαιντεγκελιανός στοχασμός στη συνέχεια του κειμένου.

Στο *Είναι και χρόνος* (§15-18) το Σκευός αποτελειόσε θεμελιώδη οντολογική κατηγορία και αφερτησία προσέγγισης του φαινομένου του Κόσμου. Ο πρώτος και θεμελιώδης τρόπος εμφάνισης και σύλληψης των όντων συνίσταται εκεί στη

λειτουργία τους ως χρησιμικών αντικειμένων που εξυπηρετούν έναν σκοπό και μια λειτουργία και που κατά τη χρήση τους παρατείνονται σε άλλα όντα/Σκείη. Συνυποφύονται έτσι ένας ισοτός διατλάοχών, παραπομπών και σημειώσεων που εδράζεται στην καθήμεγνότητα και τις πραγματικές επιδώσεις της κάθε ατομικής ύπαρξης (Dasein), αποτελώντας τον Κόσμο του καθενός από εμάς. Το Σκείος ως «προχέρο ον» και η πραγματική «εξυπηρετικότητα» του χαρακτηρίζονται στο *ΕκΧ* ως πιο αργέινο από το «αρκώς παρευρισκόμενο» Πρόγνιμα και την ουδέτερη (θεωρητική ή επιστημονική) «θέση» του. Το Σκείος είναι το θεμελιώδες, το Πρόγνιμα «αυτότοκο» και δευτερευόν, κι ο Κόσμος αποτελεί «χαρακτηριστικό του ίδιου του Dasein» (*ΕκΧ*, σ. 64) όσο δε για το Εγγο τέχνης, η ενωσιολογική στένωση του *ΕκΧ* αδυνατεί να το αναδεχθεί, να το συλλάβει ή έρω να το προσεγγίσει.

Στην *Προέλευση*... γνωμάστε μάτρωτες μιας θεματικής αναστολής αυτού του σκηνηικού, επιβεβαιώνοντας για μιαν ακόμη φορά ότι, μετά την «αποτυχία» του *ΕκΧ*, η περιφημη «Στροφή» πρόγνισι έλαβε χώραν⁸ – και μάλιστα όχι ως αρκή προσομοίωσι της σκέψης του Heidegger σε νέα ερωτήματα ή θέματα, αλλά ως αρκή μεταστοφισή της κατεύθωσης της στοχαστικής του διαδρομής. Το Σκείος δεν αποτάει εδώ από «εργάσιο» ή «όργγνο». Πρωτογενές χαρακτηριστικό του δεν είναι πάλιν η πραγματική «εξυπηρετικότητα» του (Dienlichkeit), αλλά η οικειότητα και «εμπιστοσύνη» (Verlässlichkeit) που γεννά στον χόρησι του. Πιο σημαντικό όμως είναι τούτο: Το Σκείος δεν εμπεινέχει και δεν υποσημαίνει πλέον την πρωταρχική και θεμελιώδη σχέση με τα όντα, αλλά χρεάζεται με τη σειρά του κάτι άλλο για να συλλάβθει. Ποιο είναι αυτό; Έχοντας εκφράσει την πρόθεση να συλλάβει το Σκείος με τούτο «άμεσο» (20) και να το περιγράψει χωρίς την παραμολή κάποιος «φιλσοσοφικής θεωρίας» (22), ο Heidegger θα πωρει σε μια ξαφνική και αναπάντεχη κίνηση: Προκειμένου να περιγράψει ένα συνθημαμένο Σκείος, όπως είναι ένα ζεύγος υποδημάτων, θα στραφεί σε έναν πίνακα του Βαν Γκογκ που (πιστεύει ότι) απεικονίζει τα παπούτσια μιας χωρικούσσας, και θα αναζητήσει εκεί την ουσία τους. *Αν θέλουμε να συλλάβουμε την αλήθεια του Σκείους – όπως και του Πρόγνισιτος – χρεάζομαστε επομένως το Εγγο τέχνης.*

Το Εγγο τέχνης τίθεται έτσι στο κέντρο της ανθρωπίνης εμπειρίας και αποτάει την γένουα από την οποία πωρεά κάθε ουσιαδής σχέση μας με τα όντα. Τούτο δεν σημαίνει βέβαια ότι η επιστήμη, η φιλοσοφία ή η καθήμεγνη πρόξι δεν δηλώνουν σχέσεις με τα όντα και τον κόσμο· ούτε επίσης προβάλλεται το αίτημα μιας επέκτασης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή η προοιτική μιας αισθητικής προσέγγισης κάθε πλεύσας της ζωής και της γνώσης. Αυτή ειδικά η τελευταία υπόθεση θα ήταν ατυχής για πολλούς λόγους: Πρώτον ο Heidegger ούτως ή άλλως ουδέποτε στο έργο του διατυπώνει αιτήματα, ουδέποτε πωραίνει σε εκκλήσεις ή κατθέτει ογμάτα. Δεύτερον, όστι η σημασία που αποδίδει στο Εγγο τέχνης δεν αφορά τη λειόμενη «αισθητική» του διάστασι, αλλά μιαν άλλη, εντέως

διαφορητική λειτουργία: κατά τον Heidegger, μέσα στο Εγγο «έχει τθεί εν έγω η αλήθεια των όντων» (25).

Επιστήμη και ποσοτικά μεγέθη, καθήμεγνη πρόξι αλλά και καθορή θεωρία στρέφονται βέβαια στα όντα και σχετίζονται μαζί τους· αυτό όμως που αδυνατούν να συλλάβουν και να καταστήσουν γητο μέλημά τους είναι η *αλήθεια* των όντων. Η αποστολή αυτή ανατίθεται από τον Heidegger στην τέχνη. Οφείλουμε να κατανοήσουμε το εργαίημα αυτό σε όλη του την σημασία, το βάθος και τη βαρύτητα. Η τέχνη δεν αντιμετωπίζεται εδώ πρωτίστως ως έκφρασι του εσωτερικού κόσμου του καλλιτέχνη ή ως παρόγνισι ως έκφρασι εμπειρίας και απόδωσις του ακραστή ή του θεατή, δεν εντάσσεται σε πλαίσια, κατηγορίες, οχολές και τάσεις, δεν εμμενέεται και δεν κατατάσσεται βάσει τεχνολογιών και ήφους. Ο Heidegger δεν υπεισέχεται σε τέτοια θέματα, ούτε βέβαια επιθυμεί να αφαιρέσει αυτές τις αμμοδιότητες από τους καλλιτέχνες και την Αισθητική, από τους τεχνολογικούς και τους μουσειολόγους, από τις Σχολές Καλών Τεχνών, τους εμπόρους και τους ιστορικούς της τέχνης. Όλοι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να παρόγνισι Εγγο τέχνης και να ασχολούνται μαζί τους, να τα εμμενούνται, να τα μιτορέσουν και να τα εκθέτουν – εντούτοις, τονίζει ο Heidegger, ουδέποτε θα εντοπίζεται στην ίδια την τέχνη, στην ιδέα της Τέχνης, ως εν-έγω-ποίηση της αλήθειας. Ο Heidegger απεκόπει έτσι την τέχνη κάθε αισθητικής διάστασης και την προσεγγίζει αποκλειστικά ως φορέα αλήθειας. Τι είναι όμως εδώ η αλήθεια;

Είναι γνωστή η άγνησι του Heidegger να αποδεχθεί την παραδοσιακή συλλαγή της αλήθειας ως *adaequatio*, ως συμφωνία και προσομοίωσι του λόγου και της γνώσης προς τα αντικείμενα, καθώς μια τέτοια συμφωνία προτιπότεται την πτότεση αποκαλήγη και ανάδειξη του περι ου ο λόγος όντος. Γνωστή είναι επίσης η επιμονή του Heidegger να υπενθυμίζει την επιμολογική προέλευσι της *αλήθειας* από το στεγρητικό *ἀ-* και την *λήθη* και να επιμένει αναλόγως στην εμπνεσία της αλήθειας (Wahrheit) ως «μη-χουσιτότητας», ως «ακωυψίας» (Unverborgenheit). Προς τι όμως αυτή η επιμονή, προς τι ο τονισμός του στεγρητικού χαρακτηρά της αλήθειας; Πώς θα καταγράψουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αλήθειας ως *ἀ-λήθειας*:

- (1) Ο Heidegger συλλαμβάνει την *ἀ-λήθεια* όχι στατικά, αλλά δυναμικά· όχι ως τεταλειμένο και εκτερασμένο γεγονός, αλλά ως ένα Γίνεσθα.
- (2) Αυτό το Γίνεσθα δεν έχει μια αποκλειστικά θετική διάστασι, ούτε δηλώνει μια συνεχή πρόοδο και έναν διαρκώς διευρυνόμενο φωτισμό· αντίθετα, συνετείεται ως μια συνεχής διαμάχη της *ἀ-λήθειας* με την *λήθη*, της αποκαλήψης με την ακωυψη. Η ίδια η αλήθεια «είναι στην ουσία της αναλήθεια» (43)!
- (3) Η αποκαλήψιτι διάστασι της *ἀ-λήθειας* δεν συνίσταται πρωτίστως σε μια ενεργοποίηση των υποκειμενηκών γνωστικών, διανοητικών ή γλώσσικών

ικανοτήτων του ανθρώπου, αλλά στην ετοιμότητά του για συμμετοχική και «υπέρκομη» πρόσληψη του αληθινού Γίνεσθαι που έχει την αφερηγία του έξω από αυτόν και οδηγεί πέραν αυτού.

Ο πειρασμός να ερωτησει κανείς, από πού επιτέλους προέρχεται αυτό το Γίνεσθαι και πού καταλήγει, είναι αναπόφευκτος. Μια πρώτη απόκριση σε ένα τέτοιο ερώτημα οφείλει να παρατείνεται στο Είναι και την Ιστορία του, στην εμφάνισή του ως «Ιδουσιμβάντος» (Ereignis) και στην απομάκρυνσή του, στις κλήσεις που αυτό απευθύνει προς τον άνθρωπο, τη γλώσσα και τη σκέψη. Η απόκριση αυτή βέβαια δεν είναι φιλοσοφική. Αυτό δεν θα εννοχόυσε τον ύστερο Heidegger, κάποιον δηλαδή που πιστεύει ότι μεταφυσική και φιλοσοφία εν γένει εξήγησαν τα όριά τους και οφείδουν να δώσουν τη θέση τους στη «Σκέψη», ως προετοιμασία μιας «άλης απαρχής» της Ιστορίας (του Είναι). Ενοχλεί όμως ίσως εμάς, ή τουλάχιστον όσους από εμάς δεν έχουν πεισθεί για το αναπόφευκτο του τέλους της φιλοσοφίας και αντιτιέκονται ακόμη τόσο στις αρχαίες συνέψεις του ύστερου χάλιντεγγεδιανού στοχασμού όσο και στις ομοήχες (αλλά κακόηχες) «μεταμοντέρνες» Σειθίνες.

Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε αυτές τις (σχεδόν πομπητικές) αναφορές στο Είναι σε φιλοσοφικό λόγο, οφείδουμε προ πάντων να συνδέσουμε την απόκριση της παντοδυναμίας της ανθρώπινης Υποκειμενικότητας και την εκδοχή του ανθρώπινου Dasein ως πεδίου εμφάνισης και παρουσίας του Είναι (Das Sein) με όλες εκείνες τις μορφές της φιλοσοφικής παράδοσης που στην ατμόσφαιρα απόλυτης γνώσης αντιτάσσουν τα όρια του Λόγου, στην απόπειρα καθολικής διατύπωσης την απόδοχί των φωτοκιάσεων, στον άνθρωπο-δημιουργό της Ιστορίας τον άνθρωπο-μέρος της Ιστορίας, στην έπαρση της Υποκειμενικότητας την επίγνωση της ανθρώπινης περατότητας. Δεν αναφέρομαι βέβαια εδώ μόνο στον Kierkegaard, στον οποίο ο Heidegger ένωθε τόσο κοντά, ώστε να νιώσει την ανάγκη να τον αποκαλέσει ειδικονικά όχι φιλόσοφο, αλλά «θηροκευτικό συγγράφείο»⁹. Έχω επιπλέον κατά νου τη συνεχή πλατωνική διαλεκτική μύθου και λόγου και τη συνακόλουθη επίγνωση ότι η εννοιακή γνώση μέσω ιδεών έχει όρια, τα οποία μόνο ο μύθος μπορεί να υπεβεί· κι ακόμη την επίμονη υπενθύμιση του Kant ότι η γνώση του πράγματος καθ' αυτό είναι αδύνατη, καθώς και την περιγραφή περιγραφή των αναπόφευκτων περιτελειών του Λόγου, στην «Υπερβατολογική διαλεκτική» της *Κριτικής του καθαρού λόγου*.

Η συνολική χάλιντεγγεδιανή προσέγγιση της αλήθειας ως α-λήθειας του Είναι δικαιολογεί τη σημασία που προσδίδει ο φιλόσοφος στην τέχνη, καθώς και την επιλογή του να σιγάσει σε αυτήν ως καρ' έξοχην πεδίο διάλαμψης της α-λήθειας. Πράγματι, και σε αυτήτοιχία με τα τρία σημεία που εκτέθηκαν ανωτέρω:

(1) Το Έργο τέχνης δεν υφίσταται ως στατικό κατασκευάσμα, μέσα στο οποίο ένα δεδομένο υλικό λαμβάνει την ουσιακή του μορφή, αλλά ως πεδίο δυναμικής

συναρμογής και συγχρόνως διαμάχης – ως μία «ηρεμία» που «δεν αποκλείει την κίνηση, αλλά την περιλαμβάνει μέσα της» (37).

(2) Η διαμάχη αυτή επιτελείται ως διαλεκτική, σύμφωνη και σύγκρουση Κόσμου και Γης. Ο Κόσμος δεν είναι πλέον ο «Κόσμος μου» του *ΕκΧ*, ούτε το «απλό άθροισμα των παραδοσιακών, μετρησίμων ή μετρήσιμων, γνωστών και αγνώστων πραγμάτων» (33), αλλά η μέση του Έργου διάνοιξη και ανοικτότητα, εντός της οποίας φανερώνονται και αποκαλύπτονται όντα, Πράγματα και Σκεψη, άνθρωποι και θεοί. Η Γη πάλι δηλώνει το κλειστό και απροστέλαστο εκείνο στοιχείο που ανθίσταται στην προσέγγισή μας, κερτώντας τα όντα μακριά από εμάς, κρύπτοντάς τα και προφυλάσσοντάς τα συνάμα.¹⁰ Η διαμάχη Κόσμου και Γης μέσα στο Έργο τέχνης αποτελεί την πλέον σαφή και χαρακτηριστική έκφραση της διαμάχης α-λήθειας και λήθης· εντούτοις, ο Heidegger δεν εκλαμβάνει Κόσμο και Γη ως ασυμφιλίωτα αντίθετα, ούτε τα ταυτίζει μονοσημάντα με την αποκάλυψη και την απόκρυψη αντίστοιχα: «Ο κόσμος δεν είναι απλώς το Ανοικτό που αντιστοιχεί στο έξω, η Γη δεν είναι το Κλειστό που αντιστοιχεί στην απόκρυψη. Αντίθετα, ο Κόσμος... θεμελιώνεται πάνω σε κάτι αδιάσπαστο, κρυφό, παραστασιατικό... Η Γη δεν είναι απλά το κλειστό, αλλά αυτό που αποκαλύπτεται ως «αντιπλάτων», αλλά και μέσα τους. Οι ιδιότητες του Έργου να αποκαλύπτει και να αποκρύπτει συγχρόνως, να φανερώνει κρύβοντας και να αποκρύπτει και να προσηλώνει φανερά, να εξελίσσεται στο χρόνο μέσω των διαφορετικών μορφών διατήρησης και «αλήθευσης» του (Bewahrung¹¹, 54-55), να διαφέρεται μαζί μας, να μας καλεί και να μας αποφεύγει, αυτές οι ιδιότητες του Έργου είναι που αναδεικνύουν την τέχνη σε εξαιρετο πεδίο ανάπτυξης της διαμάχης μεταξύ φανερωμάτων και λήθης - στο καρ' έξοχην πεδίο α-λήθειας.

(3) «Προάευση» του Έργου τέχνης δεν είναι ο καλλιτέχνης, αλλά η ίδια η τέχνη. Αυτό σημαίνει: η α-λήθεια που ενυπάρχει σε όλα τα μεγάλα Έργα τέχνης δεν τίθεται «εν έγω» από τον δημιουργό, δεν «παράγεται» από αυτόν, αλλά γόπον τινά *μέσω* αυτού. Θα έλεγε κανείς ότι ο Heidegger αντιμετωπίζει τον καλλιτέχνη όχι ως ιδιοφυές υποκείμενο, αλλά ως *ταλαντούχο*: ως αποδέκτη μιας έξωθεν δωρεάς, την οποία διαχειρίζεται με τους όρους που του έχουν υπαγορευθεί, λειτουργώντας ως μύστις και λειτουργός της διαμάχης της α-λήθειας. Σημασία δεν έχει η αναζήτηση στο πρόσωπο του δημιουργού ενός 'πομπητικού αιτίου' του Έργου τέχνης, ούτε η μορφολογική ενός προϋπάρχοντος υλικού που απόληξε στο Έργο ως 'τελικό αίτιο' της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Πράτ ή έμμεσα, ο Heidegger απορρίπτεται εδώ τη σημασία και των τεσσάρων αιτιοτελικών αιτιών για τη σύλληψη της ουσίας του Έργου. Ειδικά για τον καλλιτέχνη ως πομπητικό αίτιο, ο Heidegger υπογραμμίζει: «Στη μεγάλη τέχνη, για την οποία και

μόνο γίνεται εδώ λόγος, ο καλλιτέχνης παραμένει για το Έργο κάτι αδιάφορο, σχεδόν σαν ένα πέτασμα που αυτοαναυγείται μέσα στη δημιουργία χάριν της ανόδου του Έργου» (29).

Εκκίνησαμε από το ερώτημα για την προέλευση του Έργου τέχνης, το οποίο βγήκε μια πρώτη απάντηση στην τέχνη καθ' εαυτήν, στην ιδέα της Τέχνης, διανοιγόντας μας συγχρόνως μια εντελώς νέα προοπτική για την προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η ιδέα της Τέχνης χρειάζεται βέβαια την ενδοακωστή της σε Έργο, προκειμένου να επιτέλει την τόση τον «μεθεκτική» της λειτουργία. Αυτή η ανάγνηση δεν είναι ωστόσο πρωτογενής και αυτόνομη, αλλά συναρμολογημένη με τη γενικότερη ανάγνηση της α-λήθειας να «εγκραθίσταται» στα όντα ως *θέσις* (49), να λαμβάνει σταθερή μορφή και περιεχόμενο. Η σημαντικότερη *θέσις* της α-λήθειας είναι η «τάση προς το Έργο, ως τάση προς μία εξαιρετική δυνατότητα της α-λήθειας να γίνεται κι αυτή η ίδια ον ανάμεσα στα όντα» (50). Η τέχνη δεν αναπαριστά ούτε μιμείται, δεν περνάει ύλη και δεν στηρίζεται σε ένα «παραγματοειδές» υποβάθρο, δεν προέχεται από το δημιουργικό υποκείμενο ούτε αντλεί την υπόστασή της από τη συμμετοχική προέλευσή του θεατή ή ακροατή. Η τέχνη δεν είναι ούτε «τέχνη για την τέχνη». Τοίτο δεν σημαίνει ότι καλείται να υπηρετήσει κοινωνικούς, πολιτικούς ή άλλους σκοπούς, να 'πρωτοποιηθεί' ή να 'στρατευθεί'. Ο Heidegger απορρφύεται το περιήρημο «l'art pour l'art», μόνο προκειμένου να το αντικαταστήσει από το «l'art pour la vérité»: «Το Σχολίο είναι ένας τόπος ουσίωσης της α-λήθειας ως ακρυψίας» (44).

Οι διαλέξεις στις οποίες βασίστηκε η *Προέλευση... εκφωνήθηκαν* για πρώτη φορά το 1935/36. Ο Heidegger είχε προ πολλού συμβιβασθεί με την αδυναμία του να ολοκληρώσει το *Είναι και Χρόνος*, είχε μάλιστα αρχίσει να την εξαμβάλνει ως συνέχεια της 'γενικότερης και βαθύτερης αδυναμίας της Μεταφυσικής να συλλάβει την αλήθεια του Είναι, ή και ως την έσχατη συνέπεια της εκτεταμένης λήθης του Είναι. Έχοντας προηγουμένως το 1930 την περίφημη «Στροφή», και μετά την οικτη αυτοσχία της πολιτικής του ανάμειξης, θα αναζητεί διαρκώς νέες διεόδους έκφρασης της σχέσης του, νέα 'οχήματα' που θα τον φέρον πιο κοντά στο στόχο της «υπεύθυνης της μεταφυσικής» και στην προετοιμασία της «άλληλη απασχόησης» της ιστορίας του Είναι. Οι σημαντικότερες και πλέον παραγωγικές αναζητήσεις του θα στραφούν προς την πόληση και την τέχνη. Το 1934, λίγο μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του πρύτανη του πανεπιστημίου του Freiburg, ο Heidegger θα μιλήσει σε πανεπιστημιακό μάθημα με θέμα την «Υπεύθυνη της Αισθητικής μέσα στο ερώτημα για την τέχνη». Ο τίτλος αυτός συνοψίζει προδύματι κατά τον καλύτερο τρόπο το ερώτημα της *Προέλευσης του έργου τέχνης*. Η τέχνη δεν αντιμετωπίζεται εδώ ως αισθητικό φαινόμενο· πολλά μάλλον, το ερώτημα για την τέχνη και την προέλευσή της υποσκάπτει ουσιαστικά την Αισθητική και υπονομεύει τις αξιώσεις της.

Ευχυσκόμμενος ενώπιον των αδιεξόδων του παραδοσιακού μεταφυσικού

λόγου, ο Heidegger θα επιχειρήσει ένα δυτικό τόλμημα: Παύτον, θα κηρύξει το ουσιακό τέλος της παραδοσιακής οντολογίας· δεύτερον, θα προσπαθήσει να αποδομηώσει την τέχνη από την αισθητική της διάσταση και θα την αναγορεύσει σε εξαιρετικό πεδίο έκφρασης της α-λήθειας ως α-λήθειας του Είναι. Η αποστοφή του φιλοσόφου στην «προσθήκη» που προστέθηκε στην έκδοση του 1960 είναι προς τούτο χαρσακτηριστική και ατοκαλυπτική: «Ολόκληρη η πραγματεία για την *Προέλευση του Έργου τέχνης* κινείται συνειδητά, και όμως άδηρτα, πάνω στο όρομο του ερωτήματος για την ουσία του Είναι. Ο αναλογισμός του τι είναι τέχνη καθορίζεται αποκλειστικά και αποφασιστικά από το ερώτημα για το *Είναι*» (Απάντα, τ. 5, σ. 73). Η προσηλωμένη στο ον παραδοσιακή οντολογία αντικαθίσταται εδώ από τις ατοκαλύψεις της α-λήθειας του Είναι που επιτελούνται μέσα στην τέχνη. Η τέχνη καλύπτει το κενό που άφησε η παραδοσιακή οντολογία, υπερέχεται στη θέση της οντολογίας και αναλαμβάνει την αποστολή της, μεταμορφώνεται εν τέλει η ίδια σε οντολογία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. *Gesamtausgabe*, τ. 5, εκδ. Klostermann, Frankfurt a.M. 1977, σ. 1-74. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τη συλλογή κειμένων υπό τον τίτλο *Holzwege* (Δρόμοι στο δάσος), η οποία είχε κυκλοφορήσει το 1950 και περιείχε πρώτο το κείμενο για την *Προέλευση του έργου τέχνης*. Παρατηρούμε στη σελοειδημίση της πρώτης εκδοσης, η οποία παρατίθεται στο περιήρημο τόσο της έκδοσης των Απάντων όσο και της ελληνικής μετάφρασης του κειμένου από τον Γ. Τζαβάρλα (*Η Προέλευση του έργου τέχνης*, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Γράννινα 1986). Στο κείμενό μας κάνουμε χρήση της μετάφρασης αυτής, τροποποιώντας την όταν το κρινούμε σκοπύμο, και χωρίζε να αναφέρουμε πητά αυτές τις αποκλίσεις.

2. Προκειται για αντίτυπο της δημοσίευσης του κειμένου στις εκδόσεις 'τστήης' Reclam (Stuttgart 1960). Η έκδοση αυτή περιείχε «Προσθήκη» του Heidegger, καθώς και εισαγωγικό κείμενο του H.-G. Gadamer.

3. Πηρά, τις σχετικές προειδοποιήσεις που απευθύνει ο σεμινάριος Αν. Γιαννακόης, στο κείμενό του «Η ποίηση του Hölderlin στη φιλοσοφική σχέση του Martin Heidegger», *Δευκαλίων* 18, 1977, σ. 243-258.

4. Ο Heidegger γράφει συχνά ατάδος «Έργο» (Werk), εννοώντας βεβήλως πάντοτε ένα «Έργο τέχνης» (Kunstwerk). Γράφουμε το «Έργο» με κεφαλαίο, για να υποδηλώσουμε την αυστηρά εννοιακή χρήση του. Το αυτό ισχύει κατωτέρω και για το «Πρόγνωση» και το «Σκέπος».

5. Πηγή: H.-G. Gadamer, *Zur Einführung*, στο *Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1960, σ. 102-103.

6. Η Τ. Πεντόπουλου-Βαλάκα (σ. 101) αφηνει αντίθετα την εντύπωση ότι ο Heidegger αποδέχεται την προέγνιση του έργου τέχνης ως πράγματος, προσηγορεύοντας τον «αληθινικό» και «σημβολικό» του χαρακτήρα.

7. Καθώς στο κείμενο για την *Προέλευση του έργου τέχνης* ο όρος *Zeug* χρησιμοποιείται με ευρύτερη σημασία από αυτήν που θα υπονοούσε η συνηθισμένη μετάφρασή του με «οργάνο» ή «εργαλείο», προτιμούμε την απόδοση του με τη λέξη «κομείο». Έτσι αποδίδουν το *Zeug* και οι Δ. Κούτοβιχ και Π. Χριστοδουλίδης, στην εξαιρετική μετάφρασή τους της *Ιστορίας των Αισθητικών Θεωριών* του Μ. C. Beardley (Αθήνα 1989, σ. 361).

8. Η λέξη «αποτυχία» τίθεται εδώ εντός εισαγωγικών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το *ΕκΧ.* παρά το γεγονός ότι έμεινε ανολοκλήρωτο και απέτυχε πλήρως να επιλέξει τον δεδηλωμένο στόχο του (την ανάδειξη του Χρόνου «ως υπερατολογικού ορίζοντα του ερωτήματος για το Είναι»), υπήρξε συγχρόνως το σημαντικότερο φιλοσοφικό έργο του αιώνα μας, και πάντως εκείνο με τη μεγαλύτερη απήχηση. Για το ζήτημα αυτό και γενικότερα για τη λεγόμενη «Στροφή», βλ. και τα Προλεγόμενα του γράφοντος στη μετάφραση του χειμένου του Heidegger *Τι είναι μεταφυσική*, που θα εκδοθεί προσεχώς από τις εκδόσεις *Πατάκη*.

9. *Holzwege*, Αττάντα, τ. 5, σ. 249.

10. Ο Heidegger χρησιμοποιεί για τη διτλή αυτή λειτουργία της Γης το φήμα *verbergen* («αποκρύπτω»), που εμπεριέχει συγχρόνως το *bergen* («κρύπτω»), αλλά και «προφυλάσσει», «σώζει»).

11. Η λέξη σημαίνει τη «διατήρηση», συνδέεται όμως ετυμολογικά με την αλήθεια (*Wahrheit*) δηλώνει επομένως τη «διατήρηση» των Έργων τέχνης μέσω της «αλήθευσής» τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΑΝΑΣΑΣ
ΔΕΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ