



ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΘΑΝΑΣΑ

**T**α εισαγωγικά μαθήματα του Χέγκελ για τη φιλοσοφία της ιστορίας («Ο Λόγος στην ιστορία», Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006), εν μέσω πολλών και εντυπωσιακών αναλύσεων της ιστορικής κίνησης, προβάνουν και μια χαρακτηριστική περιγραφή της «οπτικής του καμαριέρ». Στην εγέλαιαν αντίτιψη, τα «κοσμοϊστορικά» πρόσωπα, οι μεγάλοι πηγές, δεν είναι «άγιοι» όπτε πρότυπα αγνότητας. Είναι άτομα με πάθη φιλοδοξίες και ιδιοτέλεια, που όμως έχουν την ικανότητα να διαγνώσουν τις ανάγκες της εποχής και να θέσουν τα ίδια τελεί τους κίνητρα, ως μέσα, στην υπηρεσία ευρύτερων οκοπόν. Ο «καμαριέρης» ενός τέτοιου πηγέτη, λόγω ακριβώς της εγγύτητάς του προς αυτόν, βλέπει μεγεθυνμένα τα πάθη του, αλλά αδύνατεί να συλλάβει τον ιστορικό του ρόλο: «Για τον καμαριέρη δεν υπάρχουν πήρως· τούτο συμβαίνει όχι επειδή ο πρώτας δεν

**Ο Μ. Δρουσιώτης επιχειρεί  
και καταφέρνει να  
σχεδιάσει μια τοπογραφία  
ολόκληρου του κυπριακού  
πολιτικού συστήματος**

είναι πήρως, αλλά επειδή ο καμαριέρης είναι καμαριέρης: βγάζει τις μπότες του πήρως, τον οδηγεί στο κρεβάτι, ξέρει ότι προτιμά τη σαμπάνια κ.ο.κ.». Τι γίνεται, όμως, όταν ο καμαριέρης υπηρετεί έναν πηγέτη που αποποιείται τη δυνατότητα ενός ιστορικού ρόλου, έναν πηγέτη που έχει μόνο πάθη – και κανέναν ιστορικό σκοπό να εκτελεί πρώσει;

Ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν είναι ιστορικός. Είναι ένας μορφωμένος και τίμιος δημοσιογράφος, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες, με μια δεκάδα βιβλίων που έξεδισε, επιχειρεί να καλύψει ευσυνείδητα (και ενίστε με εντυπωσιακά αποτελέσματα) το εκκωφαντικό κενό της επιστημονικής έρευνας για τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Διέκοψε αυτή τη δραστηριότητα για διάστημα 18 μηνών (Μάρτιος 2013 - Σεπτέμβριος 2014), προκειμένου να αναλάβει καθηκόντα ειδικού συνεργάτη του Νίκου Αναστασιάδη, αμέσως μετά την εκλογή του τελευταίου στη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι λόγοι που ευνόσιαν αυτή την προοέγγιση επεξηγούνται από τον ίδιο τον Μ.Δ.: υπήρξε και αυτός ένας από τους δεκάδες κιλάδες φιλέλευθερούς, κεντρώους ή αριστερούς Κύπριους που έβλεπαν στον δεξιό Αναστασιάδη τον τολμηρό υποστρικτή του Σχεδίου Ανάν το 2004, τον πιστό απόδοτο της ομοσπονδίας, τον πρόδρο που θα έλυνε το κυπριακό πρόβλημα επανενώνοντας το νποί. Οι λόγοι διαδικτύης της συνεργασίας δεν αναφέρονται ρητά από τον Μ.Δ. – αφήνονται ωστόσο να εννοούνται από το περιεχόμενο ολόκληρου του βιβλίου. Ακόμη πιο προφανές είναι οι λόγοι δημοσίευσης του βιβλίου στην παρούσα συγκυρία: διότι εκείνοι οι δεκάδες κιλάδες υποστρικτές, έτσι και ο συγγραφέας έχει προφανώς πλήρη επίνυση του λαχανομένου εκείνης της εκτίμησης. Ο Αναστασιάδης δεν είναι (με τα λόγια του Χέγκελ) όπτε πήγετε ύστερα που θεωρείται ο καμαριέρης: πάθη, ιδιοτέλεια και «σαμπάνια» – πά μάλλον, εν προκειμένω (σ. 107), ένα



## Μακάριος Δρουσιώτης

# Κυπριακή τοπογραφία από έναν αυτόπτη

Ο κύπριος δημοσιογράφος παρουσιάζει το χρονικό της χρεοκοπίας των κυπριακών τραπεζών και τις συνέπειες της διαχείρισής της

μπουκάλι Famous Grouse, πάντοτε άμεσα διαθέσιμο.

Το βιβλίο αποτελεί, ωστόσο, κάτι πολύ περισσότερο από μια αποδομητική προσωπογραφία του προέδρου Αναστασιάδη. Επιχειρεί, και καταφέρνει να σχεδιάσει, μια τοπογραφία ολόκληρου του κυπριακού πολιτικού συστήματος: με το τέλος της ανάγνωσης, ο προκλητικός του τίτλος δεν έχει απλώς δικαιωθεί, αλλά φαντάζει και επιεικής. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο επιχειρεί μια καταγραφή και κριτική απότιμη του πλαισίου της χρονοπαίκιας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, ο οποίο συμπίπτει χρονικά με την ανάληψη της προεδρίας από τον Αναστασιάδη. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει αδιάφορητα μια σημαντική (και αναρρητική) συμβολή του συγγραφέα στην ιστορική έρευνα: στηριζόμενος

σε υλικό που εκείνη την εποχή είχε στη διάθεσή του, όπως πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών της Βουλής, συναντήσεων και συσκέψεων, ο Μ.Δ. ανατρέπει με πλήρη τεκμηρίωση την εντύπωση ότι η καταστροφική μορφή που έλαβε την κυπριακή τραπεζική χρεοκοπία οφειλόταν αποκλειστικά στην απόρριψη από τη Βουλή (19-3-2013) της αρχικής, σωτηρίας πρότασης του Eurogroup. Φαίνεται, αντίθετα, ότι καθοριστικός υπήρξε εδώ ο ρόλος του ίδιου του Αναστασιάδη, ο οποίος έλεγε μεν συμφωνήσει με την πρόταση, αλλά εκμεταλλεύμενος την ιδιωτεία ολόκληρου του πολιτικού συστήματος ώθησε τα κόμματα της Βουλής να την καταψηφίσουν (και να τους φορτώσει, κατ' αρχάς, την ευθύνη).

Η ερμηνευτική θέση του συγγραφέα συμπυκνώνεται ανάγλυφα στον τίτλο



Μακάριος  
Δρουσιώτης  
**Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ**  
Αλφάρι, Λευκωσία, 2020  
Τιμή 20 ευρώ

του πρώτου κεφαλαίου: «Ο introduce στη θέση του πηγέτη.. Ο introduce, για τους αμύπτους, είναι το επικερδέστερο «μυστικό» επάγγελμα του κόσμου: κάποιος ευνυόλιπτος πολίτης, συνήθως δικηγόρος, ο οποίος αποκομίζει τεράστια κέρδη ως μεσάνων μεταφοράς ζενών καταδέσεων σε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα. Αυτό που ο Μ.Δ. ισχυρίζεται, παρέχοντας μια σειρά πειστικών ενδείξεων (όχι όμως και αποδείξεις), είναι ότι η καταστροφική πολιτική Αναστασιάδη παραγορέψθηκε από τη μανιώδη (και εν πολλούς επιπτώση) προσθιεία του να εξιπτερίσει, εν μέσω της χρεοκοπίας, συμφέροντα ρόσων ολιγαρχών, πελάτων του δικηγορικού του γραφείου. Αν δεις ισχύει αυτή η εκδοχή του συγγραφέα, υπάρχει ιώσα μια άλλη: εκείνη την κοινοπόνηρη επαρχιώτη δικηγόρου που εξελέγη



Από την δύσκολη χρονιά του 2013, όταν οι τράπεζες της Κύπρου έμεναν κλειστές λόγω της κρίσης

την απαλλαγή τής ρωσικών συμφερόντων τράπεζας RCB από κάθε κούρεμα και δέσμευση κεφαλαίων.

Ο τίτλος του δεύτερου κεφαλαίου είναι επίσης χαρακτηριστικός: «Το πλιάτσικο επί των ερειπών». Ο χειρισμός των συνεπιών της τραπεζικής χρεοκοπίας γίνεται και πάλι με μοναδικό άξονα αναφοράς την προστασία των μέρων που προκάλεσαν την κρίση. Οι όποιες διαμάχες, ενίστε αδυνάτωπτες, λαμβάνουν πάντα την εντούς της «συμμορίας», την οποία (από φόβο ή ιδιοτέλεια) υπηρετούν εν τέλει και όλοι οι ελεγκτικοί υπαλληλοί: δικαιούνται, αστυνομία, πολιτικά κόμματα, Βουλή, εν πολλοῖς και ο Τύπος. Δεν υπάρχει ίσως καλύτερη απόδειξη από την υπενθύμιση (σ. 250) ότι δύο πρόεδροι της Επιτροπής Θεσμών και Λειτόν της κυπριακής Βουλής καταδικάστηκαν για διαφθορά, ενώ την ίδια θέση εκδόσιμης και ο μετέπειτα πρόεδρος της Βουλής Συλλούρης, ο οποίος εν τέλει αναγκάστηκε να παραιτηθεί, μετά τη γνωστή διαπόμπευση του από το Al Jazeera. Και αν το τρίτο κεφάλαιο επιγράφεται «Νέμεση», ο τίτλος εδώ είναι παραπλανητικός – ή μάλλον ειρωνικός. Οταν, από απόκτημα, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και καταδικάστηκε στην ένας μεγαλοδικύρος – πρωταγωνιστής της «συμμορίας», το πολιτικό σύστημα έφτασε μέχρι του σημείου να χαρακτηρίσει επίσημα (με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας!) ως «φύλακι» ένα διαμερίσμα κάποιου ιδρύματος, προκεμένου να καταδικασθείς να εκτίσει εκεί, λίγη κυλιόμετρα από το σπίτι του, μικρό μέρος της «ποινής» που του επεβλήθη, μέχρι να λάβει εν τέλει την προεδρική κάρη.

Οταν ένας εκ των πρωταγωνιστών ανησυχεί (σ. 270) για τον «απόλυτο εξευτελισμό δύων των θεομών και ολονών μας», προσκονοεί ακούσια την κρίση του αναγνώστης της έκδοσης – ο οποία δεν μετριάζεται από το γεγονός ότι κάποια ελάχιστα μέλη του πολιτικού προσωπικού όντως πρέπει να εξαρεθούν από αυτήν (π.χ. ο Χάρτης Γεωργιάδης, μετέπειτα υπουργός Ισονομικών και περίπου μοναδικός υπέμυθος της όποιας ανάκαμψης ακολούθησε). Ο Μ.Δ. δεν είναι απλώς ένας whistle-blower. Καθιστάται, από την προνομιακή θέση του θαλαμπόπουλου επί θητεία, χρονικογράφος της παρακμής μιας ολόκληρης κάρας. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε στα μέσα Λεκεδύριον. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα αποτελούντα πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με ελάχιστες έξαρσεις, στην Κύπρο καλύπθηκε από ένα πέπλο σιωπής. Οχι μόνο επειδίου ο περιοσύτερες εφημερίδες και κανάλια έχουν συνέδεσθε με τις υστορίες δεσμούσιος συναλλαγής με το προεδρικό μέγαρο· αλλά και επειδίου η αντιπολίτευση, στις όποιες εκδοχές της, δεν αποτελεί πάρα μια παραλλαγή αυτού του συστήματος.

Στης 31-3-2013, δεκάτηρα κράτη - μέλη της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την «παρεβίαση των αρχών του κράτους δικαιού, της δημοκρατίας και των θεωρητικών δικαιουμάτων» από την ουγγρική κυβέρνηση του Ορμπαν. Η Κύπρος δεν ανήκε σε αυτά τα κράτη. Την επομένη, έντεκα πέντε κομμάτων της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς ζήτησαν (και πέτυχαν) την αποβολή του κόμματος του Ορμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κυπριακός Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ανήκε σε αυτά τα κόμματα. Ισως γιατί ο Ορμπαν μίλαιε πίδη ελληνικά – εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Παναγιώτης Θανασάς Νιδάσκας Φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ. Είναι πολίτης της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας

## Michael Huemer

# Evas Σωκράτης Υπέρ των ζώων

Evas φανταστικός διάλογος για την κρεοφαγία και τη χορτοφαγία στην πρόσφατη κυκλοφορία της Κυαναυγής



ΤΟΥ ΠΑΝΝΟΥ ΚΤΕΝΑ



**H** πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου του Michael Huemer «Διάλογοι περί θηλικής χορτοφαγίας» (εκδ. Κυαναυγή, μτφ. Κώστας Αλεξίου) στη γλώσσα μας αποτελεί σημαντικό εκδοτικό γεγονός, τουλάχιστον για εκείνους και εκείνες που ενδιαφέρονται για τη ζήτημα των ζώων. Φυσικά, μόνο τυχαίο δεν είναι που πήρα από το γεγονός βρίσκεται ο Κώστας Αλεξίου, μεταφραστής του έργου και ψωτή των εκδόσεων Κυαναυγή, οι οποίες εδώ και μερικά χρόνια μεταφράζουν διά, τι πολύ γέγκυρο και επίκαιρο προσφέρει το φιλοσοφικό και θηλικοπολιτικό στοχασμό για τα ζώα – «Η ψυχή των ζώων» του Piero Martinetti και το «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα» του John Berger



ΜΙΧAEL HUEMER  
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΘΗΛΙΚΗΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ.  
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΩΦΩΤΗΣ PETE SINGER

είναι μόνο δύο από τις στάσεις αυτής της αξιοπρόσεκτης διαδρομής.

Ο Huemer οργανώνει το βιβλίο του με τη μορφή ενός διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ δύο φορητών φιλοσοφίας, εκ των οποίων ο ένας είναι υποστηρικτής του βιταγκανισμού και ο άλλος της κρεοφαγίας.

Με αφορμή ένα απόλυτο καθημερινό περιστατικό, τη συνάντηση σε ένα χορτοφαγικό εστιατόριο, οι δύο φίλοι συζητούν και συγκρούονται γύρω από τα θηλικά πρόβληματα που εγγείρει το ζήτημα της

διατροφής, ανταλλάσσοντας επικειρήματα που αντλούνται από ένα εύρος διανοητικών παραδόσεων: από τον ωφελιμόπομπο και τον καντιναρισμό μέχρι το Βίβλο και την κοινωνική ψυχολογία.

Το γεγονός ότι είναι ο καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο βοηθά τον συγγραφέα να επιδειξίσει δύο μόνο οξειδέρκεια και διανοητική αυστηρότητα, αλλά και μια εντυπωσιακή ικανότητα στην αρχαία τέχνη της μαρτυρίας. Ετοι, στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε συνάντηση την X., τον φοιτητή που ενσαρκώνται τις απόψεις του ίδιου του Huemer, να ακολουθεί σαν άλλος Σωκράτης το επικείμενα του συνομιλητή του προκειμένου τελικά να το στρέψει εναντίον του. Για παράδειγμα, ενώ ο ίδιος φαίνεται να πάρει κάποιες αποστάσεις

από την ωφελιμιστική φιλοσοφία, δεν διστάζει να αξιοποιεί με εντυπωσιακό τρόπο ένα ωφελιμιστικό επικείμενα προκειμένου να ενισχύσει το σκεπτικό του και να οδηγήσει τον συνομιλητή του σε αδέξιόδο.

Ταυτόχρονα, η φιλοσοφική που παιδεία του καθιστά ικανό να αποφύγει τις διανοητικές κακοτοπείς – λόγου χόρη, ενώ δηλώνει αντίθετος στην αυτοτηρηθεματική πορεία των θηλικών αξιών, δείχνει ότι η χορτοφαγία συνάδει με πολύ βασικές θηλικές παραδόσεις που στην πράξη κάνουμε όλοι – αλλά και να πραγματοποιεί κριτικές διακρίσεις – φέρει επεινός, καταπίνεται αυτοτηρά με την κατάδειξη των ανατίρρητων θηλικών προβλημάτων της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, αφήνοντας στην άκρη το κατά πόσον δικαιολογείται κανείς θηλικά να τρωει ζώα που έχουν μεγαλώσει στη φύση ή σε φάρμες, ζήτημα που κατά τη γνώμη του προϋποθέτει μια διαφορετική συζήτηση, αυτή περί δικαιωμάτων των ζώων.

Ισως για δύος αυτούς, και πολλούς ακόμη, λόγους, ο Peter Singer, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της απελευθέρωσης των ζώων, γράφει στον πρόλογο που περιλαμβάνεται στην ελληνική έκδοση ότι το βιβλίο του Huemer είναι εκείνου που προετοίνει ως απάντηση σε οποιονδήποτε τον ρωτά για ποιον λόγο δεν τρώει κρέας.

## Το συναίσθημα

Την ίδια στιγμή, παρά την αδιαφοριστική αξία του βιβλίου και το γεγονός ότι απέχει και ο ίδιος από το κρέας εδώ και χρόνια, οφείλων να απομείνει στη γνώμη των ζώων την θεμελίωση των θηλικών αξιών, δείχνει ότι η χορτοφαγία συνάδει με την ανατίρρητη πορεία της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, αφήνοντας στην άκρη τον χωρίζει μια απόσταση από τις απόψεις του Huemer. Ισούς αυτό έχει να κάμει με το ότι της επικειρήματα του μού φαίνονταν ενίστει υπερβολικά διανοητικά: είναι χαρακτηριστικό ότι λέγει «άγητα» δεν εμφανίζεται, αν δεν κάνω λάθος, ούτε μία φορά μέσα στο κείμενο. Χωρίς λοιπόν να παραγωγοί της μεγάλη σημασία των λογικών επικειρήματων – κι ο ίδιος, άλλωστε, με κάτι παρόμιο ασχολούμαι –, αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξει θηλική πράξη, απόραση και μεταστροφή χωρίς συναίσθημα, πάθος και έλεος – με όλη την τραγικότητα και την αμφιστική που κουβαλούν μαζί τους αυτά τα μεγέθη.

Συνολικά, όμως, δεν μπορώ παρά να συστήνω αντιπρόσωπα το βιβλίο σε κάθε φίλο και φίλη, χορτοφάγο και μη. Ιδίως στη δεύτερη περίπτωση, όταν με ενδιέφερε να ακούσω τα αντεπικειρήματά τους, καθός νομίζω ότι δεν θα έχουν εύκολο έργο!